

Kids Nieuwsbrief september 2017

Schoolreisje Beekse bergen

Hallo wij zijn Sanne en Tijs wij maken een verslag over de Beekse bergen. Iedereen kreeg een bon voor friet en een snack. We begonnen de dag bij de apen en de leeuwen. Daarna gingen we naar het Afrika gebied daar hebben we verschillende dieren gezien zoals: antilopen, dikdik, neushorens en lepelaars. Daarna gingen we frietjes en een snack eten. Daarnaast was een speeltuin, toen meneer Jeroen en Linda (moeder van Kay) friet gingen halen konden wij daar lekker spelen. Er was ook nog een vogelshow. Lotte uit onze klas mocht nog een vogel vangen. Aan het eind van de dag hadden we nog een bus safari gedaan een vogel op haar hand. En aan het einde van de dag hadden we nog een bus safari gedaan. kort samen gevat was het een super leuk schoolreisje!

Groetjes Tijs en Sanne

Figuur 1 DikDik



Figuur 2 ONZE GROEP

Groetjes Sanne en Tijs

